



**Dagens Ord
fra
2003**

Den langklædte stork bliver aldrig ked af at tænke over den triste skæbne af de levende væsener, den svælger. Studerende af i dag er også ubekymrede om samfundet og de forældre, der fremmer dem.

Det enkelte individ skal forberede sig til at fremme lykken for andre. Mennesker er sådan, at det oplever lykke, glæde ved at blande sig med andre mennesker.

Ikke at blande sig og at leve et aflukket, afsides liv er et tegn på svaghed og frygt, ikke modigt. Aktive medfølelse, sympati, kærlighed, tolerance, ro og mange andre er kvaliteter, der hjælper med til at bygge et menneskes karakter.

Du kan ikke være tilfreds, når resten af menneskeheden er ulykkelige. Du er en organisk del af den menneskelige race. Del din velstand med andre, gør en indsats for at lindre lidelser for andre.

Dette er din pligt.



The long-beaked stork never gets upset thinking over the sad fate of the living beings it swallows. Students of today are also unconcerned about the society and the parents who foster them.

Every individual must prepare himself to promote the happiness of others. The nature of man is such that he experiences Ananda (joy) by mixing with other humans.

Not to mix and to lead a secluded life is a sign of weakness and of fear, not of courage. Active compassion, sympathy, love, tolerance, equanimity and many other qualities that help build man's character.

You cannot be happy when the rest of mankind is unhappy. You are an organic part of the human race. Share your prosperity with others; make an effort to alleviate the sufferings of others.

It is your duty.

