



**Dagens Ord
fra
2009**



Velstand, uddannelse, social status osv. er ingen nytte uden karakter.

Karakter er ligesom duften af blomsten, det giver værdi og værd.

Digtere, malere, kunstnere og videnskabsmænd, kan hver især stor i deres eget område, men uden karakter, de kan have nogen sand stående.

Man kan spekulere på, om alle dem, der nu behandles med respekt af samfundet har en karakter, der giver dem ret til at blive anset stor, men samfundet er underlagt mode, der varierer fra dag til dag.

Den grundlæggende karakter af en fejlfri karakter er evig, og forbliver det samme uanset omskiftelser i samfundet.

Blandt de kvaliteter, der udgør en fejlfri karakter er kærlighed, tålmodighed, overbærenhed, standhaftighed, velgørenhed - det er den højeste, skal disse være æret.



Wealth, education, social status, etc. are of no avail without character.

Character is like the fragrance of the flower; it gives value and worth.

Poets, painters, artists and scientists may each be great in their own field, but without character they can have no true standing.

One may wonder whether all those who are now treated with respect by society have a character that entitles them to being considered great, but society is subject to fashions that vary from day to day.

The basic nature of a flawless character is eternal, and remains the same whatever the vicissitudes of society.

Among the qualities that make up a flawless character are love, patience, forbearance, steadfastness, charity – these are the highest, these have to be revered.

